

Beste ouders en Roeier,

Binnenkort is het eindelijk zover, één van de hoogtepunten van het KSA-jaar vindt plaats, het ledenweekend!

Ons ledenweekend gaat dit jaar door van 6 t.e.m 8 November 2020 in Anzegem.

In Anzegem zijn we uitgenodigd bij onze goede vrienden de Vikings. Waar we een volledig weekend gaan leven als echte vikings! We leren over hun gewoontes en nemen die over voor 1 weekend lang. Ook hebben zij tal van spelletjes voor ons in petto! Kortom, het wordt een fantastisch weekend! Dat wil je toch niet missen? Wij hopen jullie daar te zien!! Tot dan!



Wat houdt zo'n weekend in?

Spelen, ravotten, plezier maken, zingen, lekkere maaltijden van onze koks,... Alleen maar leuke dingen dus!

Wanneer?

- De kinderen worden verwacht **vrijdagavond 6 november** om **19u** (de leden moeten al gegeten hebben).
- De kinderen mogen afgehaald worden op **zondagmiddag 8 november** om **11u**.

Vervoer?

We rekenen op vervoer van de ouders om hun kinderen ter plekke af te zetten.

Als het vervoer een probleem is, mag u steeds contact opnemen met de leiding zodat we carpooling kunnen regelen.

Waar?

Berkenhof
Westdorp 46
8573 Anzegem

Inschrijven?

Dit kan door een mailtje te sturen of telefonisch contact op te nemen met de groepsverantwoordelijke en dit vóór **maandag 2 november**. Het ledenweekend kost 35 euro en is cash te betalen bij aankomst. Gelieve gepast te betalen.

Is je kind allergisch aan bepaalde zaken of moet het medicatie nemen, gelieve dit ook bij de inschrijving te vermelden.

Wat moet er in de koffer?

Om te slapen:

- Slaapzak
- Hoeslaken
- Slaapkledij
- Zaklamp
- Kussen

Om te wassen:

- Zeep
- Washandje
- Handdoek
- Tandpasta
- Tandborstel
- Kam

Om te eten:

- gamel
- Vork, mes en lepel
- Beker
- Keukenhanddoek (genaamtekend!)
- (Het is handig om dit materiaal in 1 zakje te steken met naam op.)

Om te kleden:

- Voldoende ondergoed
- Speelkledij
- Warme trui of jas
- Regenkledij (regenjas!)
- Voldoende en warme kousen
- Schoenen (stevige schoenen, eventueel botten!)
- Pantoffels
- Je oranje sjaaltje en eventueel je blauw hemd
- Een linnen zak voor vuile was
- Extra plastic zak (voor vuile schoenen,...)
- Verkleedkledij: jouw stoerste Viking outfit!

Wat neem je niet mee:

- Geld
- Snoep (wij zorgen telkens voor een vieruurtje)
- Breekbare dingen
- Duur speelgoed (computer spelletjes,...)

En niet te vergeten

Isi+ kaart en klevertjes mutualiteit in enveloppe met naam erop.

Indien er nog vragen zijn, mag u steeds contact opnemen met de groepsverantwoordelijke (Kasper Van de Velde) 0475221782 of roeiers@ksanazareth.be

Wij kijken er al naar uit! Tot dan?

Groetjes,

De roeiersleiding